

Poorten van Jeruzalem

Met Nehemia op inspectie langs de poorten

De tien poorten van Jeruzalem

Jeruzalem in puin

Drie invasies van Nebukadnezar en zijn troepen

605-604 v. Chr. Na de slag bij Karkemis viel Nebukadnezar Juda binnen, waarmee de heerschappij over het gebied begon en de eerste groep mensen (waaronder Daniël) in ballingschap werd gevoerd.

597 v. Chr. Als reactie op de opstand van koning Jojakim (of Jojachin) belegerde en Nebukadnezar Jeruzalem, en nam de stad in. In deze periode werd de stad geplunderd en een tweede, grotere groep Joden in ballingschap weggevoerd.

586 v. Chr. Na een langdurig beleg werd Jeruzalem definitief verwoest. De tempel van Salomo werd platgebrand en de meerderheid van de overgebleven bevolking werd in ballingschap naar Babylon weggevoerd.

De tien poorten van Jeruzalem

Poorten

Het woordenboek definieert 'poort' als een beweegbare structuur die de in- of uitgang controleert via een opening in een hek of muur of een ander toegangsmiddel.

Het herstellen van de poorten was dus een noodzakelijk element bij het herbouwen van de muren en het beveiligen van de stad.

De tien poorten van Jeruzalem

Poorten

We trekken langs 10 poorten

10 staat symbool voor

- voltooiing, perfectie, eenheid, nieuw begin
- numerologie: overgang naar een hoger niveau (einde cyclus, start nieuw cyclus)
- menselijke volledigheid (10 vingers, tenen)
- spirituele groei: 1 staat voor initiatief, 0 staat voor oneindig potentieel
- Pythagoras: perfecte getal ($1+2+3+4 = 10$) (vuur, lucht, water, aarde)



- Bijbelse betekenis: goddelijke orde (10 geboden)

De tien poorten van Jeruzalem

Taak Nehemia

Masterplan

- werkplekken van individuele gezinnen
- in de buurt van hun huizen
- "naast hem", "naast hen" en "naast dat"
- van buiten de stad, dichtbij waar ze de stad naderdenwisselingen tussen werkers en wachters

De tien poorten van Jeruzalem

Zerubbabel

Joodse gouverneur

Onder Perzische koning Darius 1

'gezaaid in Babel' of 'spruit van Babel'

leidde de eerste groep ballingen terug (rond 538)

cruciale rol bij herbouw tempel, met hogepriester Jozua

afstammeling van David,

type van de Messias

genoemd in de stamboom van Jezus Mattheüs 1:12 en Lucas 3:27

De tien poorten van Jeruzalem

Ezra

Joodse priester en schriftgeleerde

Perzische koning Artaxerxes I (opvolger van Darius 1)

'hulp' of 'behulpzaam'

leidde de eerste groep ballingen terug (rond 538)

sleutelrol in religieuze hervormingen

invoering van de wet

verbod op gemengde huwelijken

misschien de schrijver van 1 en 2 kronieken

De tien poorten van Jeruzalem

Nehemia

Gouverneur Perzische provincie Juda

Perzische koning Artaxerxes I (opvolger van Darius 1)

'De Heer heeft getroost'

Werkte als schenker in het paleis voor koning Artaxerxes 1

In Susa(n) in Zuid-West Iran / Elam / provincie Khuzestan

De tien poorten van Jeruzalem

Berichten uit Jeruzalem

Niet veilig voor achtergebleven bewoners

Nehemia vraagt toestemming om muren te mogen herbouwen

Vervulling van visioen in Daniël 9:24-26

De tien poorten van Jeruzalem

Gevaar uit het Noorden

Noordzijde is de zwakke kant van Jeruzalem

Dit gebied ligt hoger dan de stad

Mea- en Chananeltoren stevige verdedigingswerken

Aanvallen op de stad kwamen uit het noorden

Nebukadnezar

De Romeinen

De zesdaagse oorlog

De tien poorten van Jeruzalem



De tien poorten van Jeruzalem

1. De Schaapspoort

“Toen stonden Eljasib, de hogepriester, en zijn broeders, de priesters, op en herbouwden de Schaapspoort. Zij heiligden die en plaatsten de deuren ervan. Tot aan de Honderdtoren heiligden ze hem, tot aan de Hananeëltoren. Daarnaast waren de mannen van Jericho aan het bouwen; en daarnaast bouwde Zakkur, de zoon van Imri.”

Nehemia 3:1-2

De tien poorten van Jeruzalem

1. De Schaapspoort, drie namen:

De schaapspoort

Deze naam gaf men al tijdens de regering van koning David aan deze poort / toegang tot de stad. Via die poort dreven herders hun schapen in en uit de stad op zoek naar weidegrond. Tot op vandaag wordt op het plein buiten de Schaapspoort elke week op vrijdagochtend schapenmarkt gehouden.

Vroeger had men schapen nodig voor de offers in de tempel.

De Stefanuspoort

Vanaf de late Middeleeuwen noemen christenen deze poort de Stefanuspoort omdat Stefanus, de eerste christelijke martelaar, er in de buurt gestenigd werd. Anderen denken dat het de Damascuspoort was.

De Leeuwenpoort

Bij de boog van de poort zijn afbeeldingen te zien van dieren die voor leeuwen werden aanzien - het zijn eigenlijk panthers. Sultan Suleiman de Grote liet die beelden plaatsten om de Ottomaanse nederlaag van de Mammelukken in 1517 te herdenken. De legende vertelt dat hij had gedroomd dat leeuwen hem zouden opeten, als hij de vervallen stad niet zou restaureren. Om die droom niet te vergeten liet de sultan in de muur van de poort 'leeuwen' plaatsen, die waarschijnlijk afkomstig waren van een bouwwerk van sultan Baibars (1260-1277).

De tien poorten van Jeruzalem

1. De Schaapspoort

Deze was een poort in de noordelijke stadsmuur van Jeruzalem. Zij was ten noorden van de tempel en ten tijde van Nehemia aan de noordzijde van de stad. Zij werd de Schaapspoort genaamd, omdat de schapen tot de offerdienst geschikt, door deze poort de stad werden ingevoerd.

Het gebruik van de poort is misschien de reden geweest waarom de priesters ten tijde van Nehemia dit gedeelte van de herbouw van Jeruzalems muren op zich genomen hebben.

In Nehemia 12:27 lezen we van de heiliging van de muur.

Joh 5:2 Nu is er in Jeruzalem aan de Schaapspoort een vijver, die in het Hebreeuws bijgenaamd wordt Bethesda, met vijf zuilengangen.

De tien poorten van Jeruzalem

1. De Schaapspoort

Toepassing:

“Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen. Allen die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.”

Johannes 10:7-9

“Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.”

1Johannes 1:9

De tien poorten van Jeruzalem

Profetische naam

Eljasib

El = God

Yasin, van Yasoen = doen omkeren

Eljasib draagt de betekenis:

God doet iemand omkeren

God bewerkt dat iemand zich bekeert

De tien poorten van Jeruzalem

Vervloeking

“We lezen verder Nehemia 3:2:

“Daarnaast waren de mannen van Jericho aan het bouwen; en daarnaast bouwde Zakkur, de zoon van Imri”.

Inwoners Jericho zijn vervloekt Jozua 6:26

Zakkur = herinneren, opletten,

Imri = welsprekend

De tien poorten van Jeruzalem

Bekering

“Of veracht u de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt?”

Romeinen 2:4, HSV

“Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, Die ieder vergelden zal naar zijn werken”

Romeinen 2:5,6 HSV

“Bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn, want U bent de HEERE, mijn God”

Jeremia 31:18

De tien poorten van Jeruzalem

De Deur

“Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.”

Johannes 10:9

De tien poorten van Jeruzalem

Chananeltoren - genade

Mea- of honderdtoren - vrucht of overvloed



De tien poorten van Jeruzalem

2. De Vispoort

“De Vispoort bouwden de nakomelingen van Senaä. Zij maakten er een zoldering in en plaatsten de deuren ervan, met zijn sluitbalken en zijn grendels.”

Nehemia 3:6

“Hierna bouwde hij de buitenmuur om de stad van David, aan de west kant van Gihon, in het dal, tot de ingang van de Vispoort; hij trok die om de Ofel heen en liet die zeer hoog optrekken. Hij stelde legerbevelhebbers aan in alle versterkte steden van Juda.”

2Kronieken 33:14

De tien poorten van Jeruzalem

2. De Vispoort

“En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken. En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.”
Mattheüs 4:18-20

“Hierna bouwde hij de buitenmuur om de stad van David, aan de west kant van Gihon, in het dal, tot de ingang van de Vispoort; hij trok die om de Ofel heen en liet die zeer hoog optrekken. Hij stelde legerbevelhebbers aan in alle versterkte steden van Juda.”
2Kronieken 33:14

De tien poorten van Jeruzalem



De tien poorten van Jeruzalem

3. De Oude Poort

“De Oude Poort herstelden Jojada, de zoon van Paseah, en Mesullam, de zoon van Besodja. Zij maakten er een zoldering in en plaatsten zijn deuren, met zijn sluitbalken en zijn grendels.”

Nehemia 3:6

Niet door Nebukadnezar verwoest

Herinnering aan oude tijd

“Zo zegt de HEERE: Ga staan op de wegen, en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch de goede weg is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel. Maar zij zeggen: Wij bewandelen die niet.”

Jeremia 6:16

“Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens”

1Johannes 1:1

De tien poorten van Jeruzalem

3. De Oude Poort

“Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt, in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult ook u in de Zoon en in de Vader blijven.”

1Johannes 2:24

“Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is.”

Judas 1:3

De tien poorten van Jeruzalem

Geheime Raad van God

“de zoon van Besodja”

Nehemia 3:6

Be sod ja

“sod תִּד, vertrouwelijk, intiem,”

“Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, Zijn verbond maakt Hij hun bekend”

Psalm 25:14

De tien poorten van Jeruzalem



De tien poorten van Jeruzalem

4. De Dalpoort

“De Dalpoort herstelde Hanun, met de inwoners van Zanoah; zij herbouwden hem en plaatsten zijn deuren, met zijn sluitbalken en zijn grendels. Zij herstelden duizend el van de muur, tot aan de Mestpoort.”

Nehemia 3:13

Tyropoeon Vallei - Vallei van de kaasmakers - central valley

De Tempel berg (Moria) >< de Berg Sion.

Ze liep uit op het Hinnom-dal.

“En zij hebben de hoogten van Tofet gebouwd, die in het dal Ben-Hinnom zijn, om hun zonen en hun dochters in het vuur te verbranden. Dat heb Ik niet geboden en is niet in Mijn hart opgekomen.”

Jeremia 7:31, HSV

De tien poorten van Jeruzalem

Psalm 23

“Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.”

Psalm 23:4, HSV

Schaduw van de dood

In het Hebreeuws telt de psalm 55 woorden

28^e woord is אֲתָהּ, / 'āt·tāh = U => Jahweh

27^e woord is כִּי /ki = want

29^e woord is עִמָּדִי / 'im·mā·dî = bent bij mij

De tien poorten van Jeruzalem

Tranendal

“Gaan zij door het dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron; ook zal de regen hen overvloedig bedekken”

Psalm 84:6 (7)

Tranendal - septuaginta

בַּכָּא - baka = huilend

De tien poorten van Jeruzalem



De tien poorten van Jeruzalem

5. De Mestpoort

“De Mestpoort herstelde Malchia, de zoon van Rechab, hoofd van het district Beth-Cherem; hij herbouwde hem en plaatste zijn deuren, met de sluitbalken ervan en zijn grendels.”

Nehemia 3:14

Poort waarlangs vuil naar de vuilstort gebracht werd > lichamen van geëxecuteerden

De tien poorten van Jeruzalem

5. De Mestpoort

Wij moeten de dingen in ons leven, die mest zijn opruimen, afvoeren. Omdat ze zonde zijn, tegen Gods Woord in gaan.

“Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.”

1Johannes 1:9

“Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het vrezen van God.”

2Corinthiërs 7:1

“want Ik ben de HEERE, uw God. U moet zich heiligen en heilig zijn, want Ik ben heilig. U mag uzelf niet verontreinigen met al de kruipende dieren die zich over de aarde voortbewegen.”

Leviticus 11:44

“want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.”

1Petrus 1:16

De tien poorten van Jeruzalem



De tien poorten van Jeruzalem

6. De Bronpoort

“En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.”
Johannes 7:37-39

Levend water beeld van de Heilige Geest

Johannes 16:1-5 spreekt van het werk van de Heilige Geest

“En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.”

Efeziërs 4:30

De tien poorten van Jeruzalem

De grote dag

“De Bronpoort herstelde Sallun, de zoon van Kol-Hoze, hoofd van het district Mizpa. Hij herbouwde hem, overdekte hem, en plaatste zijn deuren, met zijn sluitbalken en zijn grendels. Ook herstelde hij de muur van de vijver van Siloam bij de tuin van de koning en tot aan de trappen die afdalen vanuit de stad van David.”

Nehemia 3:15

Fonteinpoort

Gihonbron

1Koningen 1:33-45 Zalving van Salomo

>68.000 ltr per uur

De tien poorten van Jeruzalem



De tien poorten van Jeruzalem

7. De Waterpoort

“De tempeldienaren die op de Ofel woonden, verrichtten herstelwerk tot tegenover de Waterpoort aan de oost kant en de hoog uitstekende toren.”

Nehemia 3:26

verzamelplaats van regenwater

De tien poorten van Jeruzalem

Gods Woord

“opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord,”
Nehemia 3:26

“Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.”
2Timotheüs 2:15

“Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,”
2Timotheüs 3:16

Bij de waterpoort, wordt het boek van God geopend en het volk gereinigd.

De tien poorten van Jeruzalem



De tien poorten van Jeruzalem

8. De Paardenpoort

“Vanaf de Paardenpoort verrichtten de priesters herstelwerk, ieder tegenover zijn huis.”

Nehemia 3:26

De tien poorten van Jeruzalem

Fillipenzen

“Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.”

Fillipenzen 3:12-14

“Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.”

Mattheüs 16:24

De tien poorten van Jeruzalem



De tien poorten van Jeruzalem

9. De Oostpoort

“Daarachter verrichtte Zadok, de zoon van Immer, herstelwerk, tegenover zijn huis, en daarachter verrichtte Semaja, de zoon van Sechanja, de bewaker van de Oostpoort, herstelwerk.”

Nehemia 3:29

Gouden Poort of Poort der Barmhartigheid/Genade

Deze historische en religieuze poort bevindt zich in de oostelijke muur van de Tempelberg en is al eeuwenlang dichtgemetseld.

De tien poorten van Jeruzalem

Vertrekt Shechinah

Vertrek Shekina - שְׁכִינָה, šəchīnāh - Goddelijke aanwezigheid
sjachan, wat "wonen", "verblijven" of "tabernakel"

Op de drempel van de tempel Ezechiël 10:18-19

Verlaat de stad Ezechiël 11:22-23 >Olijfberg

Zondebok op Jom Kippoer

Rode Vaars of koe

De tien poorten van Jeruzalem

Derde Tempel

“Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten er van. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. “Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U!”

Zacharia 14:4,5

De tien poorten van Jeruzalem

Beloften terugkeer

De Heer zal eerst terugkomen voor de Zijnen

“Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.”
Johannes 14:1-3

Daarna zal de Heer komen met de Zijnen

“opdat Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen.”
1Thessalonicen 3:13, HSV 5

De tien poorten van Jeruzalem

Heldere morgenster en zon der gerechtigheid.

De De Heer zal voor de gemeente verschijnen als de heldere morgenster

“Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.”
Openbaring 22:16,

Later komt Hij terug voor Zijn volk om het Messiaanse rijk op te richten.

“Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal.”

Maleachi 4:2,

De tien poorten van Jeruzalem

10. De Poort van Mifkad

“Daarachter verrichtte Malchia, een edelsmid, herstelwerk, tot aan het huis van de tempeldienaren en de handelaars, tegenover de poort van Mifkad en tot het bovenvertrek van het hoekpunt.”

Nehemia 3:31

Slechts vier maal lezen we dit woord in de Bijbel.

Hier en in 2Samuël 24:9; 1Kronieken 21:5; en Ezechiël 43:21

מִפְּקָד - aangewezen plaats, plaats van inspectie

De tien poorten van Jeruzalem

Poort van inspectie

“Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.”

2Corinthiërs 5:10

“U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen immers allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden.”

Romeinen 14:10

“Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.”

1Corinthiërs 3:13-15

De tien poorten van Jeruzalem

