

*Zie, er komt een dag voor de HEERE waarop de buit, [op] u [behaald], in uw midden zal worden verdeeld. Vs1*

'Die dag', de uitdrukking die zo vaak voorkomt in deze laatste hoofdstukken, staat ook hier weer voor onze aandacht. Het is de dag 'voor de HEERE', de dag dat Hij zijn heerschappij zal uitvoeren, via de Zoon, over de schepping. Christus zal de buit (zie vs14) verdelen 'in uw midden', dat is in Israël. Het zal het einde betekenen van het tijdperk van de mens onder de heerschappij van de satan, de god van deze eeuw. Zach.14:2 beschrijft de laatste (of eerste?) belegering van Jeruzalem, de 'alles wegspoelende gesel', Jes.28:18. 'Het overige van het volk', dit is het overblijfsel, zal niet worden uitgeroeid in de stad', vs2.

*Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. Vs3*

De Heer Jezus is Degene die uittrekt en strijdt, zoals Hij, dat is Jahweh (De Heer Jezus is Dezelfde) dat in vroegere tijden deed. Hij was uit de hemel verschenen om de Westerse (en Oosterse) legers te verslaan (Op.19:11-16), hier verschijnt Hij op aarde, op de Olijfberg (vs4) om 'de heidenvolken' (Zach.12:2) te verdelgden, de volken rondom Israël, zie vs12-15.

*Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de [ene] helft van de berg naar het noorden zal wijken en de [andere] helft ervan naar het zuiden. Vs4b*

Er ontstaat een 'zeer groot dal' nadat de Heer Zijn voeten op de olijfberg heeft gezet een deel van het volk zal hierdoor vluchten, vs5. Dit is het goddeloze deel dat probeert te ontkomen aan het oordeel. Ze hebben de 'dwaze herder' (Zach.11:15), de antichrist gediend en vereerd en daarover komt de toorn van God (Jes.66:15-17). Zacharia voegt eraan toe dat deze vlucht zal lijken op de vlucht voor de grote aardbeving twee eeuwen eerder (Am.1:1).

*Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U! Vs5b.*

Zacharia spreekt nu tot de Heer Jezus. Hij, God geopenbaard in het vlees, zal komen met alle heiligen. Dit zijn alle gelovigen uit zowel het Oude- als het Nieuwe testament (zie Dan.7:22).

*...opdat Hij uw harten versterkt om onberispelijk te zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Amen. 1Thes.3:13*

*Want de schepping verwacht reikhalzend de openbaring van de zonen van God. Rom.8:19*

*Wanneer Christus, uw leven, geopenbaard wordt, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Kol.3:4*

Paulus stelt de verborgenheid in het licht dat de gelovigen eerst tot Hem worden opgenomen (zowel de levenden als de ontslapenen) voordat de Heer zal verschijnen in heerlijkheid (1Thes.4:15-18; 2Thes.2:1). Die dag zal een dag van oordeel zijn. Er zal geen licht zijn voor de goddelozen (vs6). Maar de dag zal niet eindigen met duisternis, maar met licht, duizend jaar lang vanwege de heerschappij van 'de Zon der gerechtigheid' (Mal.4:2), de Heer Jezus. Op die dag zal er een grote stroom van zegen vanuit Jeruzalem over de hele aarde stromen, vs8, zie Ez.47:1-8, Jl.3:18.

*De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige. Vs9*

Als de HEERE Koning zal worden over de hele aarde is dit in/als de Heer Jezus. Hij en de HEERE zijn één (Joh.10:30). Niet alleen Israël, maar de hele wereld zal de zegen kennen van een duizendjarig vrederijk. Zacharia beschrijft de zegen voor het land, het aardse Jeruzalem zal het middelpunt zijn (Jes.2:2; Mi.4:1). Eindelijk zullen de inwoners 'onbezorgd wonen'. Profetie heeft altijd betrekking op de aarde, terwijl het Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt de gemeente is (Op.21:9-11).

*Heel het land zal als de Vlake worden, van Geba tot Rimmon, ten zuiden van Jeruzalem. Maar [Jeruzalem] zal verheven worden en op zijn plaats bewoond blijven, van de poort van Benjamin af tot de plaats van de vroegere poort toe, tot aan de Hoekpoort, en [van] de Hananeëltoren [af] tot aan de perskuipen van de koning. Zij zullen erin wonen, een ban[vloek] zal er niet meer zijn: Jeruzalem zal onbezorgd wonen. Vs10-11*

Zacharia beschrijft nogmaals in detail hoe het oordeel over de verzamelde heidenvolken zal worden uitgevoerd. Het betreft hier de legers. (De burgers van de volken zullen voor de troon van Christus op aarde worden geoordeeld, Mat.25:31-46). Er zal een plaag van de HEERE komen die hun vlees, tong en ogen zal wegteren (vs12). Bovendien zal Hij en grote verwarring onder een ander deel doen ontstaan waardoor ze elkaar zullen doden (vs13). Weer een ander deel van de vijandige legers zal worden verslagen door Juda (vs14). Ook alle betrokken dieren zullen worden verdelgd (zie Zach.12:4; 1Sam.15:3).

*Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. Vs16*

De schapen, zij die rechtvaardig bevonden zijn voor de troon van Christus (Mat.25:34), zijn de 'overgeblevenen van alle heidenvolken'. Ieder jaar zullen dezen 'opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten'. Dit is de Heer Jezus. We moeten waarschijnlijk denken aan afgevaardigden van de volken die optrekken naar Jeruzalem om daar het Loofhuttenfeest te vieren (Lev.23:33-36). Dit feest vindt zijn vervulling in het vrederijk. Het is ook verbonden met de achtste dag (Lev.23:36), de dag waarop de Heer Jezus sprak over de komst

van de Heilige Geest (Joh.7:37-39). Deze heeft met de eeuwigheid te maken (Joh.14:15), de plaats van de gemeente.

*Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen. Zach.14:17*

Het zal nog niet de volmaakte toestand van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn. Er zal nog oordeel zijn over zonde (Ps.101:8). De Heer zal niet toestaan dat er nog mensen zullen zijn die een andere godsdienst voorstaan dan de Zijne. Het zal specifiek Egypte en de heidenvolken betreffen die dit weigeren (vs18-19). Vandaag vieren wij geen Loofhuttenfeest, maar gedenken we de Heer in het avondmaal.

*Op die dag zal op de bellen van de paarden staan: HEILIG VOOR DE HEERE. En de potten in het huis van de HEERE zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen voor de HEERE van de legermachten heilig zijn, zodat allen die willen offeren, zullen komen en ervan nemen om erin te koken. Op die dag zal er geen Kanaäniet meer zijn in het huis van de HEERE van de legermachten. Vs20-21*

Alles binnen Israël zal de HEERE gewijd zijn. Van de 'bellen van de paarden' tot aan de 'potten in het huis van de HEERE' en 'al de potten in Jeruzalem en Juda'. Er zal geen 'Kanaäniet' zijn in het huis van de HEERE. Dit betekent 'kooplieden'. Het systeem dat geld verdient aan het christendom zal ten einde zijn (Op.18). Alles zal heilig en tot eer zijn van de Heer Jezus. Zo zou het ook moeten zijn in de gemeente, het huis van God vandaag.

*Hetzij dan dat u eet, hetzij dat u drinkt, hetzij dat u iets anders doet, doet het alles tot heerlijkheid van God. 1Kor.10:31*

*En al wat u doet, in woord of in werk, doet alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader door Hem dankt. Kol.3:17*