

5 BRANDOFFERS

Volgorde
van de
mens

Volgorde
van
God



Het Hebreeuwse woord minhâ = erkenning van Gods majesteit en waardigheid.

Lev. 2:1-16
Lev. 6:14-23
Lev. 23:9-17



In dit **graanoffer** zien we Christus als het brood des levens.

Joh. 6:57 'Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft en Ik leef door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij'.

Voedsel betekent groei / leven 2 Pet. 3:18.

- * Het enige niet bloedige offer.
- * Gedenkofer Lev. 2:2 → denk aan Kol. 3:1-3. Ook een **gedachtenis** voor de Heere Lev. 6:15. Denk aan het avondmaal Luk. 22:19.

- * Het **graanoffer** kon bestaan uit:
1. meelbloem Lev. 2:1-3.
 2. bakproducten Lev. 2:4-10.
 3. eerstelingen (met zuurdeeg) Lev. 2:12.
 4. vroeg rijpe aren Lev. 2:14-16.

**graanoffer
spijsoffer**

- * Van dit offer mocht gegeten worden door de priester Lev. 2:3.
- * Aangename geur voor God Lev. 2:2 → denk aan Ef. 5:2.
- * Het was allerheiligst Lev. 2:3, Lev. 6:17 en Lev. 10:12.
- * Ieder die het aanraakte werd er door geheiligd Lev. 6:18.
- * Het moest ongezuurd zijn Lev. 2:11 → zie wat Paulus zegt in 1 Kor. 5:6-8.



Is heel fijn zonder grove stukken.

Een mooi beeld daarvan vinden we in 2 Kon. 4:38-41.

Fijn → beeld van Jezus. Hij is zachtmoedig en nederig Matth. 11:29.

Hij is de beproefde **graankorrel** en bleek de absolute Volmaakte te zijn Luk. 23:4.

Grof → zijn wij van nature Rom. 3:10-12.

meelbloem



olie

1. Met olie gemengd Lev. 2:4.
2. Met olie bestreken / overgoten.

1. Jezus uit de Heilige Geest geboren Luk. 1:35.
2. Op Zijn 30^e kwam de H.G. op Hem Matth. 3:16.

Samen uit één Geest Heb. 2:11.

1. Uit God geboren worden Joh. 3:5-7.
2. Doop in de Heilige Geest - kracht Hand. 1:8.

wierook

Aangename geur voor God Lev. 2:2.

Wijst op gebed Openb. 5:8.



Mocht niet ontbreken Lev. 2:13.

Wij zijn het zout Matth. 5:13.



zout

Het was een verbond met God Lev. 2:13 → Christus is onze garantie.

Het verliest geen kracht en heeft een gezegende werking 2 Kon. 2:19-22.

Het is bederfwerend 2 Thess. 2:6-7 en Kol. 4:6. Het was vroeger zeer kostbaar.

**verplicht
graanoffer**

Lev. 6: 19-23

- * Na de zalving van Aaron en zijn opvolgers moest er elke morgen en elke avond een verplicht **graanoffer** gebracht worden, waarvan men niet mocht eten.

→ Jezus is de Eersteling 1 Kor. 15:20.

Lev. 23:10-14

- * De **eerste** schoof van de oogst (**gerst**) als beweegoffer voor de Heere Lev. 23: 10-11.
- * Op de eerste dag na de sabbat = opstandingsdag.
- * Werde verbrand op het brandofferaltair Lev. 23:13.
- * Moest geheel **zonder zuurdeeg** zijn Lev. 2:4-5.
- * Eerst God en dan pas wij Lev. 23:14.



Lev. 23:16-17

- * 50 dagen later een nieuw **graanoffer** (**tarwe**) Lev. 23:16 (50 dagen na pasen = pinksteren).
- * Twee broden **met zuurdeeg** → Lev. 23:17 beeld van de gemeente. Het doorzuren is gestopt Gal. 5:9 en 1 Kor 5:6-8. Beeld van: Jood en heiden Ef. 2:11-22 of waar er twee of drie in Zijn Naam bijeen zijn, is Hij in het midden Matth. 18:20.
- * Mocht wel gegeten worden, maar niet op het altaar verbrand worden Lev. 2:12.
- * **Eerstelingen** voor de Heere Lev. 23:17. → Dat zijn wij Jac. 1:18.



Lev. 24: 5-9

- * Elke sabbat legde men twaalf **toonbroden** voor het aangezicht van God op de tafel in de tabernakel. Aan het einde van de week werden ze door de priester gegeten.